

REGIO EINDHOVEN

XCELLENT

Wonen & Leven

Lifestylemagazine met huizen in het hogere segment



Sfeerhaarden

Piet Hein Eek in beeld

ontrends **2006**

Designtoppers

Professioneel koken thuis

Binnenkijken bij Paul Haarhuis

VESTEDA TOREN: BAKEN IN DE LICHTSTAD

eeuwenoud landgoed in verstilde sfeer

HET SLINGERWEGGETJE STEM HOOPVOL, EENMAAL DE BOCHT OM
SLAAT DE VERBAZING TOE. STATIG EN TROTS VERSCHIJNT HET KAS-
TEEL IN ONS BLIKVELD. WE ZIJN OP BEZOEK BIJ KASTEEL
GREVENBROEK, EEN EEUWENOID KASTEEL MET EEN UITERMATE
RIJKE GESCHIEDENIS. WE STRUINEN OVER HET LANDGOED, GENIE-
TEN VAN DE STILTE VAN HET BOS, VOELEN DE ROMANTIEK BIJ DE
IMMENSE VIJVER EN GAAN TERUG IN DE TIJD BIJ HET ZIEN VAN DE
VELE KAMERS DIE HET KASTEEL TELT. WE ZIJN REGELRECHT IN EEN
SPROOKJE BELAND.





Meer dan honderden meters buiten het centrum van het Belgische dorp Achel, ligt kasteel Grevenbroek, bij de lokale bevolking beter bekend als 'Kruissherenkasteel'. De geschiedenis van het kasteel is terug te voeren tot de veertiende eeuw, maar de echte oorsprong blijft in de nevelen van het verleden gehuld. Gedurende drie eeuwen blijft Grevenbroek in handen van enkele aan elkaar verwante families, totdat in 1935 de Kruissheren van Diest hun intrek nemen. Alle bewoners hebben hun steentje bijgedragen aan de rijke geschiedenis van deze eike plek. De huidige eigenaren hebben de benedenverdieping van het kasteel en het bijtorende Koetshuis geheel gerenoveerd en zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. De renovatiewerken aan de overige drie verdiepingen, de zolder en de kelder worden voortgezet. Het kasteel wordt af en toe gebruikt voor trouwerijen of bijeenkomsten en het Koetshuis is omgetoverd tot restaurant en brasserie.

Reis naar het verleden

Wanneer we het kasteel betreden, belanden we in een lange gang. De aangrenzende kamers gaan u een andere verwachting te boven. We beginnen in een bijzondere salon met bar. Hier kijkt men uit op de oprijlaan en de prachtige fontein die iedere bezoeker verwelkomt. We lopen door naar de kapel, die geheel in oorspronkelijke staat is hersteld. Vandaag de dag kunnen verliefde koppeltjes zich laten zien in het echt laten verbinden, maar de vage afdrücken op de banken herinneren nog aan de veelvuldig gebruik door de paters. De volgende ruimte is een riante eetzaal met fabelachtige muurschilderingen deels bedekt met bladgoud. De bibliotheek brengt ons terug naar de achttiende eeuw. Met een trapje en een wankel overloop kan men de bovenste rij bereiken van de kamerhoge boekenkasten. Aan het einde van de gang -die vol staat met antiek - worden u verwelkomd door een ridder in harnas. De reis naar het verleden is compleet.

Voormalig koetshuis

Wanneer we zetten ons avontuur voort in het voormalige koetshuis, dat is omgetoverd tot een fraai, klassiek restaurant met bovenzalen. Ook hier is het oorspronkelijke karakter bewaard gebleven. Alle stenen die er destijds uit zijn gehaald om ruimte te creëren, zijn later weer gebruikt >

Er heerst
ultieme rust
en stilte,
het is een
waar genot
om over het
landgoed
te struinen





bij de renovatie. Een renovatie die een hoop bloed, zweet en tranen heeft gekost. Zo is het gehele plafond met de hand bewerkt om de kalk eraf te halen en de originele stenen het daglicht te laten zien. De opengewerkte muur doet geloven dat er een eeuwenoude schildering te voorschijn kwam tijdens die renovatie. Echt of niet, het zorgt in elk geval voor gespreksstof. Een aanbouw in hedendaagse stijl herbergt de brasserie, hier kunnen we genieten van een unieke ambiance met uitzicht op het kasteel en het landgoed. Even rusten voordat we de rest van het landgoed gaan ontdekken.

Inspanning en ontspanning

Het landgoed van 17 hectare wordt omringd door een eeuwenoude gracht. Daar waar het vroeger ongewenste gasten op afstand moest houden, zorgt het nu voor een unieke sfeer. Zeker om te wandelen; en dat doen we dan ook. Het landgoed biedt naast de gracht nog veel meer schoons om van te genieten. In de zeldzame bomen -beschermd door bosbeheer- fluiten de vogels ons toe, we lopen onder de beukenhaag door en een beeld van kinderen die tikkertje spelen doemt op. Voor wie meer zin heeft in inspanning dan ontspanning, is er een 9-holes approach golfbaan of Krulbollen, Gaaibollen, Zwierbollen, Trou Madame, Koemelken en nog vele andere oud-Vlaamse spelen die in een nieuw jasje zijn gestoken. We steken een bruggetje over en lopen door naar de immense vijver van maar liefst 1 hectare. Op het water schateren de eenden en ander gevogelte. De vele waterlelies hebben zich al gesloten, maar benadrukken de natuurlijke omgeving. In het ernaast gelegen beboste gedeelte kraken de takken vermoeid onder ons gewicht, hier heerst ultieme rust en stilte. Het is een waar genot om over het landgoed te struinen. Als we wegrijden en het kasteel verdwijnt achter ons, is de betovering van deze sprookjesachtige beleving nog lang niet uitgewerkt...

Het kasteel, het voormalig Koetshuis en het landgoed bieden ontzettend veel mogelijkheden en voor ieder wat wils. En het mooiste is, het staat te koop! De huidige eigenaren staan open voor een nieuwe bestemming. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Neerpelms Makelaarskantoor. <

Tekst: Anouschka Bänziger / Foto's: Martin Munoz



Neerpelms Makelaarskantoor, Leo Aarts
Koning Albertlaan 51
Bus 1, 3910 Neerpelt
Tel. 0032 (0)11 - 66 29 11
Fax 0032 (0)11 - 66 39 11
info@neerpelmsmakelaarskantoor.be
www.neerpelmsmakelaarskantoor.be